



# Edam kan niet meer zonder de Pepernotenband!



Al weer enkele jaren komt de Pepernotenband naar Edam tijdens de intocht van Sint Nicolaas. De swingende muzikanten geven een extra dimensie aan het mooie feest. We gingen in gesprek met Mario di Sousa, woordvoerder van het looporkest. De muzikale Pieten zijn enorm blij dat Edam op hun pad is gekomen. En andersom geldt dat misschien nog wel meer!

## Uit hoeveel muzikanten bestaat de Pepernotenband?

Het tellen van het aantal Pieten is tot nu toe altijd een zeer lastige klus gebleken. HuisPiet doet regelmatig een poging, maar het is eigenlijk nog nooit gelukt om alle Pieten te tellen. Er zijn er namelijk altijd wel een paar die er een rommeletje van maken. Ze lopen door elkaar heen, komen te laat, letten niet op et cetera. Voor het aantal MuziekPieten in de Pepernotenband geldt precies hetzelfde. Iedere poging loopt op niets uit. Men schat in dat het er ongeveer 23 zijn. Maar het kunnen er ook 25 zijn. Of 26. Of misschien wel...

## Wanneer is de band ontstaan en waar liggen jullie roots?

Over het ontstaan van het enige echte huisorkest van Sint Nicolaas



worden de meest wilde verhalen verteld. De waarheid is veel eenvoudiger dan je zou vermoeden; de band is namelijk uit nood geboren. Vroeger werd bij aankomst in Nederland altijd een grammofoonplaat opgezet met vrolijke Sinterklaasmuziek. Ergens voor de Franse kust is door een verkeerd gestrooide pepernoot de naald gebroken en zou de intocht in Nederland dus zonder muziek plaats moeten vinden.

Een paar PakPieten wisten dat er muziekinstrumenten tussen de cadeaus zaten en daar is een aantal van hen hard op gaan oefenen. De rest is geschiedenis, de aankomst in Nederland werd zo'n knallend succes dat Sinterklaas voortaan eigenlijk alleen



nog maar live muziek bij een intocht wil horen. Je zult begrijpen dat de naam voor de band na het incident met de pepernoot snel gevonden was; Pepernotenband.

## Hoe vaak wordt er geoefend in deze maanden?

De Pepernotenband oefent het hele jaar in de machinekamer van Pakjesboot12. Daar is ruimte genoeg en heeft niemand last van de herrie.

## Wat vinden jullie van de intocht en waaruit bestaat jullie band met Edam?

Wij zijn het Sinterklaascomité nog altijd erg dankbaar dat zij destijds toestemming hebben gegeven om met Sinterklaas mee te komen, want het is echt een grote eer om in Edam op te mogen treden. De kinderen zijn hier altijd erg enthousiast en ook de grote mensen doen lekker mee met onze muziek. Vlaggen worden opgehangen, kleurplaten hangen achter de ramen en de stemming is opperbest, het is werkelijk fantastisch.

## Hoe bereiden jullie de intocht voor?

Meestal hebben we een paar weken voor de intocht contact met mevrouw Nel. Zij vertelt ons belangrijke details over eventuele wegopbrekingen, omleidingen, losse dakpannen, ondiep water en wat er al niet meer mis kan gaan bij een intocht. Wie er jarig is of extra in het zonnetje gezet moet worden horen we altijd via onze LuisterPieten want die lopen het hele jaar rond in Edam.

## Veranderen jullie gaandeweg mee met 'de tijd' of houden jullie vast aan de bekende tradities?

De Pepernotenband gaat uiteraard met z'n tijd mee maar altijd wel met respect voor de traditie. Zie ginds komt de stoomboot is bijvoorbeeld geschreven door Mozart (Menuetto uit de Haffner serenade) maar zoals wij het vandaag de dag spelen merk je daar niet meer van. Ook verwerken we muziek van Queen of bijvoorbeeld the Baseballs in onze nummers. Als dat geen meegaan met de tijd is!

## En wat vinden jullie in dat kader van de 'zwarte pieten' discussie?

Ja, het is heel erg jammer dat het nou juist in Nederland zo is gelopen. Doordat iedereen maar iets roept kan niemand er meer een touw aan vastknopen en gaat alles een eigen leven leiden. Eerst links en dan rechts of andersom. Het ging gewoon even niet goed en het was niet handig om daar tijdens

ons optreden over te discussiëren. Daar zijn nou juist de repetities in de machinekamer voor. Om het hele gebeuren nu als dé zwarte pietendiscussie te bestempelen is wel wat erg overtrokken. We hebben er in ieder geval extra op gerepeteerd. Het is eerst naar voor, dan naar achter, dan links dan rechts. Of....., of toch andersom? Nou ja, we hebben nog even. Hoofd, schouders, knieën tegen ging overigens wel perfect.

## Jullie brengen de muziek op zeer swingende wijze. Tegelijkertijd muziek maken, gek doen en dansen zal niet altijd mee vallen. Wordt hier speciaal op geoefend?

Ik zeg altijd maar zo, muziek maken is topsport. ChefPiet is eigenlijk een soort bondscoach en zorgt er altijd voor dat we in topconditie zijn. Ook waakt hij ervoor dat we op tijd in bed liggen en zorgt hij voor een dagelijkse portie pepernoten. Want



zolang je er daar maar genoeg van eet blijf je gaan als de brandweer.

## Wat is de mooiste ervaring die jullie de afgelopen jaren hebben meegemaakt?

We doen ieder jaar heel veel optredens en de een is nog leuker dan de andere. Spelen in Carré, spelen in Ahoy, Tuschinski, radio3FM, de landelijke intocht, de intocht in Edam, de intocht van Naarden, het is altijd een groot feest. Het maakt voor ons eigenlijk niet uit waar we spelen, zolang de mensen maar lekker met ons mee doen en de kinderen

met een grote lach op hun gezicht (en veel tegenzin) weer naar huis gaan. Die grijs van oor tot oor is onbetaalbaar. Net als de bejaarde dame die na afloop eens na ons toe kwam en bekende dat ze zich weer even helemaal kind had gevoeld. Dat is toch geweldig?

## Na de afgelopen jaren kan Edam eigenlijk niet meer zonder jullie inbreng. Blijven jullie, zolang de Sint gezond blijft, komen naar de kleine kaasstad?

Om te voorkomen dat optreden op werken gaat lijken doen we meestal niet vaker dan een of twee keer dezelfde intocht. De intocht in Edam is samen met die van Naarden uitzondering op deze regel. We vinden het verschrikkelijk leuk om hier te spelen. Dus zolang Sinterklaas gezond blijft en hij het leuk vindt om de Pepernotenband mee te nemen naar Edam blijven we gewoon ieder jaar weer komen.

## Hoe vieren jullie zelf het Sint Nicolaasfeest op 5 december?

5 december zijn we over het algemeen hard aan het werk. 's Morgens gaan we vroeg uit de veren om op tijd bij de verschillende scholen te kunnen zijn. Daarna hebben we even rust en helpen we vervolgens de andere pieten bij het rondbrengen van de pakjes. Het is immers niet voor niets pakjesavond. Pas als de trossen los gaan en de boot vertrekt naar Spanje is er tijd voor een lekker hapje en een glaasje pepernotenlikeur.

## En wat is voor jullie het mooiste aan dit kinderfeest?

Het klinkt misschien wat cliché, maar als kinderen vol overgave



staan te zingen en helemaal opgaan in het grootste sprookje ter wereld. Dat wij daar ons steentje aan bij mogen dragen blijft altijd weer ontzettend bijzonder.

